



www.indymedia.be

Toekomst van het onderwijs?

Door Françoise

Jarenlang lobbywerk van de ERT (Ronde Tafel van Europese Industriëlen) is in 1999 uitgemond in de Verklaring van Bologna, waarin de krijtlijnen worden gelegd voor de EU als *kennismaatschappij*, waarin "levenslang leren", het gebruik van informatica en de flexibiliteit van de werknemers centraal zullen staan. In zo'n maatschappij worden mensen niet meer gezien als personen, maar als inzetbare werkkrachten, die op elk moment nieuwe kennis moeten kunnen verwerven om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Wie kan volgen wint, en anders heb je pech... Zo ontstaan nieuwe sociale kloven.

De Verklaring van Bologna

Deze vage verklaring legt in twee pagina's de toekomst vast voor het Hoger Onderwijs om competitiever te worden op de globale onderwijsmarkt. Dit moet gebeuren door vergelijkbaarheid van diploma's, overdraagbare studiekredieten en het opsplitsen van opleidingen in *undergraduate* (diploma dat studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt) en *postgraduate* (meer theoretische uitdieping). De mobiliteit van studenten in de EU zou op die manier worden bevorderd, alsook hun "tewerkstelbaarheid".

Op het eerste zicht is deze verklaring, die in Praag (mei 2001) nogmaals werd bevestigd, heel aantrekkelijk: meer kansen om in het buitenland te studeren en werken, internationaal erkende diploma's, ... Maar er wordt geen woord gerept over concrete modaliteiten, kwaliteit, studieprogramma's of democratisch

vervolg op volgende pagina

De Europese Unie democratisch?

Door Joeri

Dat Europa de bakermat is van de democratie wordt dezer dagen wel eens graag in de mond genomen door politici. Maar zelfs Verhofstadt en Prodi gaven recentelijk wel eens toe – als publiciteits stunt om de publieke opinie voor hen te winnen? – dat democratie in de EU soms ver te zoeken is. Het is dan ook een bureaucratie waar politici zelf maar een kleine inbreng hebben; veel minder elk geval dan niet-verkozen technocraten en de geoliede lobby machines van ERT (Europese Ronde Tafel van industriëlen) en UNICE (vereniging van Europese patroonsverenigingen). Het Europese parlement is ook het enige niet-wetgevende parlement ter wereld, en veel meer dan een adviserende rol spelen en het goedkeuren van de begroting doet dit parlement niet. Bovendien worden beslissingen in de EU achter gesloten deuren genomen. En verantwoording voor beslissingen hoeft er ook al nauwelijks afgelegd te worden.

Dat de publieke opinie niet zo gek is op de EU is dan ook geen wonder. Enerzijds is de EU een ongelofelijk kluit van bureaucratische complexiteit; anderzijds heeft deze EU in al zijn gedaanten en benamingen altijd economische belangen prioritair gesteld. De burger kon het stellen met lage lonen, een afgebouwde sociale zekerheid, duurder en gecommmercialiseerd onderwijs en een beknotting van zijn rechten, ...

In beslissingen van de EU zijn er bijna steeds twee constanten terug te vinden: de beslissingen komen goed uit voor de bedrijfswereld, en gaan ten



koste van de burger. En vergeet het maar dat de burger hierover ingelicht wordt, integendeel, er wordt zoveel mogelijk zand in z'n/haar ogen gestrooid. De commerciële media, deel uitmakend van het kapitalistisch systeem, doet over het algemeen zijn uiterste best kritiekloos naar de pijpen te dansen van de belangen van het groot kapitaal. Als er ondanks dit dan toch kritiek komt vanwege de burger, dan krijgt ie te horen dat hij/zij het niet begrepen heeft. Verhofstadt en Neyts blijven volhouden dat zij het allemaal wel gaan oplossen, en dat wij het blijkbaar nog niet helemaal snappen; Prodi deed zelfs denigrerend over de Ierse kiezers die tegen het Verdrag van Nice stemden.

Als de marketingstrategie van de EU dan toch eens fout loopt en zijn beleid afgekeurd wordt bij een schaars gehouden referendum, dan wordt dit referendum gewoon overgedaan en worden er wederom miljoenen over de balk gegooid om de bevolking er van te overtuigen dat ze voor de EU moeten stemmen. Over de toetreding van Denemarken binnen de EU werd het referendum overgedaan, de bevolking had namelijk in eerste instantie een njet gegeven; Eerder dit jaar keurde Ierland het verdrag van Nice af, en kreeg de regering aldaar de nodige financiële middelen ter beschikking te krijgen om hun land bij een tweede referendum toch nog achter het verdrag te krijgen.

Is er een reden waarom we deze dictatuur van het kapitalisme niet zouden willen dumpen?

vervolg op volgende pagina

Fort Europa

Door Mara

De EU streeft naar een Europa zonder binnengrenzen, maar met des te steviger buitengrenzen. De grenscontroles worden versterkt en vervoerders van vluchtelingen worden gestraft. De Europese autoriteiten beslisten om massaal asielaanvragen af te wijzen, vluchtelingen steun te ontfangen, hen systematisch op te sluiten en te deporteren.

De Conventie van Geneve, bepaalt wie als vluchteling erkend kan worden. De vluchteling moet een gegronde vrees voor vervolging koesteren en mag geen bescherming van het eigen land genieten. Mensen die vluchten voor de armoede, worden beschouwd als illegalen. Voor miljoenen mensen is vluchten de enige oplossing om te overleven. De meeste vluchtelingen worden opgevangen door derde wereldlanden.

Toch proberen er jaarlijks duizenden vluchtelingen de EU te bereiken om hun levensomstandigheden te verbeteren. De meesten worden teruggestuurd of wachten bang af in open of gesloten centra. Deze situatie jaagt veel vluchtelingen in de clandestiniteit.

Europa heeft heel wat open en gesloten vluchtelingencentra. Bovendien plant men nog meer van zulke centra te bouwen aan de Europese grenzen.

Aan de Italiaanse en Spaanse kust spoelen jaarlijks duizenden vluchtelingen aan. Vluchtelingen riskeren hun leven door het kanaal over te steken.

België is herhaaldelijk veroordeeld door internationale mensenrechtenorganisaties voor haar gesloten centra, met de willekeurige opsluitingen en het agressieve en onmenselijke gedrag van bewakers en rijkswacht. De Nigeriaanse Semira Adamu werd bij haar deportatie verstikt door haar bewakers in 1998. In 2000 stierf Ferri Xhevdet, een Albanees die bij het vluchten uit een gesloten centrum in Steenokkerzeel ten val kwam en niet tijdig de nodige verzorging kreeg.

De Europese leiders verwelkomen enerzijds gespecialiseerde arbeidskrachten, anderzijds wordt illegale arbeid gebruikt om druk uit te oefenen op

vervolg op volgende pagina

Toekomst onderwijs

vervolg pagina 1

(betaalbaar) onderwijs voor allen.

De GATS

Het EU-onderwijsagenda wordt niet alleen door de ERT beïnvloed. Zo wordt in de WTO (Wereldhandelsorganisatie) onderhandeld over de GATS ("Global Agreements on Trades and Services"), die de volledige liberalisering beogen van diensten in de ruime zin – vervoer, distributie, toerisme, gezondheidszorg, onderwijs,...

Het onderwijs is inderdaad een bijzonder lucratieve markt: denk maar aan de schoolboeken, educatieve software, privé- en avondlessen... Er verschijnen ook steeds meer opleidingen via het internet. Daarnaast worden wereldwijd steeds meer scholen geprivatiseerd.

De GATS bepaalt dat diensten die concurrentie hebben in de privé-sector onder de wetten van de markt vallen – ook openbare diensten, dus. Onderwijsinstellingen zullen zich meer en meer competitief moeten opstellen: ze zullen moeten opbrengen. Bovendien is het niet denkbeeldig dat overheidssubsidies worden geweerd in naam van de concurrentievervalsing. Nu al wordt sponsoring op school aangespoord; wat zal er gebeuren wanneer scholen niet meer rendabel genoeg blijken en de keuze hebben tussen sluiten en worden overgekocht door een bedrijf? Wie zal dan bepalen wat de leerlingen tijdens de les te horen krijgen? Wat zal er gebeuren met leerkrachten die niet genoeg renderen? Er zijn voldoende voorbeelden van de nefaste gevolgen van privatisering van scholen in de VS, Groot-Brittannië, Chili,... om te voorspellen dat de liberalisering van het onderwijs niet zo onschuldig is als onze ministers beweren.

Een leger voor vrede ?

Door Bart (op basis van Marc Vandepitte)

De Europese bewindvoerders dromen luidop van een Europees leger. Hoe langer hoe meer blijft het niet bij dromen en wordt er hard gewerkt om zo spoedig mogelijk een interventie leger van 50 à 60000 soldaten (akkoord Helsinki 99). Ieder land in de EU heeft reeds zijn eigen leger, waarom is er dan zo'n nood aan een Europees leger ? We overlopen de belangrijkste redenen:

- De EU wil zelfstandig militair kunnen optreden, zonder teveel militair afhankelijk te zijn van de VS. Op deze manier zou de EU zelf kunnen tussen komen in landen als Joegoslavië en Macedonië. Als de EU zelf tussenkomt kan het meteen ook de belangen van de eigen multinationals daar gaan verdedigen. Volgens Verhofstadt is deze achtertuin vooral Oost-Europa en Afrika, net gebieden waar de Europese multinationals sterke belangen hebben.

- De euro zal maar aanvaard worden als een echte wereldmunt als deze voldoende militair gedekt wordt. Dit is in het verleden altijd zo geweest en zal wel niet zo snel veranderen.

- Als laatste is een Europees leger noodzakelijk als ondersteuning voor de Europese wapenindustrie. Als de EU een leger wil dat kan concurreren met de andere grootmachten, zal de militaire industrie binnen de EU zeker een hoogconjunctuur beleven.

Tot nu toe loopt de creatie van dit monster niet op wiertjes. De VS, GB en de Scandinavische zijn er niet wildenthousiast over. Ook het feit dat Duitsland op dit moment militair maar een bescheiden natie is speelt dit leger parten. Beide problemen kunnen in relatief korte tijd weggewerkt worden. Het grootkapitaal van Scandinavië en GB zou snel kunnen op de kar springen als ze zien dat er veel geld te rapen valt.

Het leger wordt ook moreel verantwoord: EU zou een historische rol te vervullen hebben in Afrika en dus is het "onze" verantwoordelijkheid van daar nu en dan tussen te komen. Dit is een grove leugen. Onze zogezegd "democratisch" verkozen slaven het grootkapitaal weten maar al te goed dat de waarheid op dit punt beter niet uitlekt. De Europese bevolking heeft geen nood aan een nieuwe onderdrukingsmacht en aan een nieuw koloniaal tijdperk waar naast de VS, nu ook de EU zal beginnen oorlogen voeren voor olie en grondstoffen. De mythe van de cleane oorlog voor mensenrechten en democratie moet dringend doorbroken worden. Iedere oorlog maakt ook veel burgerslachtoffers en verarmd uranium is niet intelligent genoeg om alleen militairen ziek te maken, te treffen. Daarnaast worden nooit regimes aangevallen die een vrij toegankelijke economische markt hebben, maar meestal landen met een economisch systeem waar het westen bijna geen winsten uit kan zuigen



Fort Europa

vervolg pagina 1

lage lonen. Door de immigratie illegaal te verklaren, rechtvaardigt men het Fort Europa, met kampen omgeven door prikkeldraad en de uitbouw van Europool.

Deze zomer hebben Europese jongeren Border Camps gebouwd, als verzet tegen Fort Europa. Overall in Europa houden groepen protestacties aan gesloten centra en aan luchthavens bij deportaties.

WAT IS INDYMEDIA ?

Het Independent Media Center (IMC) biedt alternatieve, onafhankelijke grassroots verslaggeving van gebeurtenissen van over heel de wereld aangevuld met achtergrondinformatie en analyses. Indymedia is een collectief van onafhankelijke media organisaties en activisten zonder een gecentraliseerde hiërarchische structuur zoals je die in de traditionele media vindt.

Het eerste IMC startte in de herfst van 1999, tijdens de anti-WHO demonstraties in Seattle. Sindsdien is Indymedia uitgegroeid tot een globaal netwerk met meer dan vijftig regionale centra. Iedereen kan tekst, fotos, audio en video publiceren op de IMC websites. "Elke Lezer is een Verslaggever." Surf naar www.indymedia.be om meer te leren over hoe je kan deelnemen. Dit document bevat slechts een kleine fractie van wat gedurende de afgelopen week is verschenen op de verschillende IMC sites. De artikels die je hier vindt werden verzameld en bewerkt door het Belgische IMC Print Team, dat niet beweert het hele Belgische IMC netwerk te vertegenwoordigen. Voor vragen, commentaar, of richtlijnen over hoe je kan deelnemen, email je naar imc-belgium-print@lists.indymedia.org.

De inhoud van dit document mag vrij worden gebruikt op voorwaarde dat steeds de volgende drie items worden bijgevoegd: a) de naam van de auteur, b) het "Independent Media Centre" als de bron, en c) de Indymedia url, <http://www.indymedia.be>.

Steun Indymedia

Indymedia weigert commerciële advertenties, omdat dit niet toelaat aan onafhankelijke berichtgeving te doen.

Indymedia functioneert dankzij het enthousiasme van veel medewerkers, en met de financiële steun van sympathisanten; daarom roepen wij u op om ons financieel te steunen.

Dit kan via eenmalige donaties, of via een maandelijks opdracht op het rekeningnummer **068-2227113-20** (Indymedia - L. Crickxstraat 30 - 1070 Brussel)

Publiceer op Indymedia

IEDEREEN IS JOURNALIST !!

Als je op Indymedia je verhaal kwijt wil, kan dat eenvoudig in Gent. We hebben een tent op het Wilsonplein (Zuid). Iedereen kan hier zijn verhaal komen vertellen en online plaatsen.

1. ga naar www.indymedia.be en klik rechtsbovenaan op "publish".

2. Wil je meerdere multimedia files uploaden, klik dan op het gewenste aantal en dan op "let me do it"

2. Vul alle verplichte velden in. (die staan in vet - alles wat je invult komt online !!)

3. Tijk je tekst in (bij html: klik nog eens op het vakje html bij 'type of upload'). Wil je foto's in je html bestandje moet je deze eerst apart uploaden.

4. Multimedia (audio, video, foto, ...) kan ook. Een hondertal bestandstypen zijn ondersteund en worden automatisch herkend. Tekst die je bij meerdere multimedia bestanden publiceert, komt bij al deze bestanden erbij !

5. Bel ons op, en doe je verhaal: 09/225 45 84 (komt als audio online). Je mag ook alle gebeurtenissen doorbellen aan ons dispatch team.

Veel succes met je verhaal